



## Rapport från trädgården 2006:

Päronträdet är omhändertaget och beskuret. Cilla Lundström har en 3-årsplan och år två är avklarat. Trädet mår bra förvånansvärt bra med tanke på ålder och plats, och har som ni sett burit massor med frukt.

Vi har planterat ytterligare några gullvivor och förgätmigej i rabatten mot granngården. I hörnet har vi satt en liten humlestör med tillhörande humle. Vidare har vi planterat fler perenner i rabatten vid planket, malva och höstanemon, som ger blommor sent på sommaren och hösten.

Vi har under året städat upp och rensat i rabatten längs muren mot Bastugatan och påbörjat uppbyggnaden av en trevlig grön, lättskött och blommande rabatt. Lilla kafébordet har fått sin plats på stenläggningen där i väntan på ett lite större bord i framtiden.

Vi har också haft en vänlig, men något utdragen debatt med grannfastigheten om deras då nyanlagda trädgårdskompost. Dess saga är nu all och istället kommer de att sätta ytterligare plantor av den murgröna de har som marktäckare där. Det kommer att bli jättefint.

Vi har fortsatt att plantera vintergröna som marktäckare ovan muren, med blå blommor. Plantorna har klarat sig bra och verkar trivas.

Gräsmattan har vi toppdressat och gödslat och precis som förra året har det blivit en fin gräsmatta (vi har använt en annan fröblandning än tidigare, men den förra var bättre, gav slitstarkare gräs och vi återgår till den nästa år).

Vi har beskurit kaprifolen för att bli av med allt ris och döda grenar. I övrigt har vi beskurit buskar som vanligt, dvs. rullande med ca tre års rotation samt gödlat rabatterna. Sly, grenar, klipp, päron och annat trädgårdsavfall har resulterat i två fulla släpkärror till tippen. En under sommaren och en nu i oktober.

I krukorna har vi under sommaren haft både doftande och blommande pelargoner varvade med bland annat annueller som minipensé samt murgröna. Pelargonerna är nu inställda på vinterförvaring gårdshuset/tvättstugan.

I lådorna på gårdshuset växer nu klockljung som är grön över vintern och vi låter de lådorna hänga kvar.

Gröna hälsningar från trädgårdsansvariga

Bo och Tinna